

# אסור לאבד תקווה. הנה, תראו אותי



צילום: דדי ליפשיץ

הזוג המאושר אהרון ואזולאי. חתונה ל-1,000 מוזמנים

**דוד אהרון (35) מחולון, עיוור מלידה, מגמגם, פיסח וסובל מבעיות מוטוריות קשות, הוא גם בעליו של משרד אמרגנות מצליח • השבוע חגג את אירוסיו לרחל אזולאי (23) והשניים מקווים לחיות יחדיו באושר ובעושר**

דוד אהרון ורחל אזולאי התארסו בשבוע שעבר. הטקס רב הרושם מתוכנן לראשית הקיץ וישתתפו בו 1,000 מוזמנים נבחרים. אהרון (35) מחולון הוא בעליו של משרד הפקות הנושא את שמו ואמרגנם של זמרים כמו דוד דנוך, אורי שבת, חזי פניאן, שימי תבורי, בני אלבז ורודו יסמין (שכתב שיר במיוחד לכבוד האירוע).

אהרון הוא עיוור מלידה, מגמגם, פיסח וסובל מבעיות מוטוריות קשות. למרות כל אלה ולמרות תנאי המצוקה בהם גדל, הצליח להקים במו ידיו עסק משגשג. עכשיו הוא הולך להקים משפחה. המאושרת היא רחל אזולאי מלוד, צעירונת בת 23 שנשבתה בקסמיו. האהבה, טוען הבעל המאושר לעתיד, ניצתה מיד. "מגיל 20 אני מחפש אשה", הוא אומר, "אבל אני אדם רב פעלים ולא מוכן לוותר. היו לי הרבה בחורות, אבל בפעם הראשונה שראיתי את רחל ידעתי שזו האשה שלי".

המפגש הגורלי בין השניים התרחש כשאהרון החליט לפתוח במשרדו אגף הכרויות. יפה לוי, שמנהלת את הפעילות הזאת בהתנדבות, "כי זה עושה טוב לנשמה", מספרת ש"בעזרת השם, בנוסף לדוד ורחל יהיו לנו עוד שתי חתונות בקרוב". לוי הזדמנה לרחובות, לפגישת שדכניות-קולגות, ודלתה מן המאגר הרחובותי את שמה של אזולאי.

הכלה המיועדת הגיעה לחולון מלווה באמה ובאחותה, לפגישת הכרות ראשונה עם אהרון. "כשהן הגיעו בדיוק התפללתי", הוא משחזר, "ואז שמעתי את אמא שלה אומרת: 'חבל על הזמן, לא צריך דתי'. לעיווריים יש הרי חוש שמיעה וחוש ריח מפותחים, ולמרות שהדברים נאמרו בלחש, שמעתי אותם. אמרתי להן שאני מוכן לכל פשרה, למרות שאני מסורתי.

"לקחתי את רחל ל'קפולסקי'. בכוונה שפכתי משהו על דש החולצה כדי לראות את התגובה שלה, והיא הזדרזה לקנח את הכתם במפית ואמרה: 'דוד, תיזהר'. מיד ידעתי שהיא אדיבה ולא נרתעת מהמוגבלות שלי. חזרנו למשרד שלי באוטובוס כדי להוכיח לה שלמרות המוגבלויות אני מתפקד. בכל מקום שהיתה בו מדרכה או מהמורה היא אמרה לי: 'דוד, תיזהר'. אמרתי לה שאני אדם רגיל לחלוטין ואני לא צריך שום עזרה".

חודשיים של חיזוריים אינטנסיביים ונסיעות בקו חולון-לוד הנפיקו רומן שיוליד חתונה והרבה ילדים. "אני רוצה להראות לנכים כולם שיש תקווה", מסכם החתן המאושר, "ושאסור לאבד אותה. הנה, תראו אותי".